



Suomen Vaunuhistoriallinen Seura
Vagnshistoriska Sällskapet i Finland

Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsemöten

Styrelsen har sammanträtt fem gånger under året. Möten har hållits i Ypäjä 2.2, Salo 18.3, Tammerfors 9.5, Vichtis 29.6 och Kyrkslätt 5.10. Styrelseledamöterna har inte lyft mötesarvoden, och inte heller resekostnadsarvoden.

Stadgeenligt årsmöte

Årsmötet hölls i Salo i Wiurila Gård den 18.3 2017. Till mötets ordförande valdes Barbro Cedercreutz. Till sällskapets ordförande valdes Axel Cedercreutz. Till styrelsemedlemmar valdes Heikki Heiskanen, Margareta Segersven, Isabella Salenius, Carin Knappe, Jenni Mäntynen, Minna Moilanen,

Mika Korpivaara och Karl-Henrik Jönsson. Till verksamhetsgranskare valdes Petri Luoto och till suppleant Anne Marie Aminoff. Alla personval valdes enhälligt.

I samband med mötet berättade Anne Marie Aminoff om Wiurila Gårds historia. Heikki Heiskanen presenterade ett föredrag om den Finländska körkulturen och Jenni Mäntynen om Utvecklingen av vagnbyggandet. Föreläsningarna var på finska. Vid slutet av dagen följde en guidad tur i herrgårdens vagnmuseum.

Vårutflykt till Stockholm

Till utflykts programmet hörde Vasamuséet, Hovstallet och

Livrustkammaren. På resan deltog 17 personer. Vårvädret i Stockholm var gynnsamt och mellan målen promenerade man mycket och tog Djurgårdsfärjan. Besöksmålen var intressanta och arrangemanget för resan utmärkt.

NM-tävlingarna i spannkörning, Savijärvi Gård, Sibbo

Sällskapet ställde ut en fin Coupé-vagn och en Wagonette i gårdens ridhus. En liten broschyr och tre vykort från Oitbacka traditionsåket trycktes till evenemanget.

Bilderna: Livrustkammaren Stockholm, släde. Savijärvi Gård Sibbo, Wagonette och Coupé.





Hobbydagen

Sällskapet ordnade en hobbydag i Vichtis. Tanken var att häståkdon som hämtas till plats gås igenom under vagnmästaren Jenni Mäntynens vägledning. Evenemanget var gratis för medlemmar och av utomstående debiterades en liten avgift. Evenemanget var väldigt framgångsrikt och noterades i Hevosurheilu-tidningen.

Finlandialoppet

Sällskapets styrelseledamot Minna Moilanen körde i Finlandialoppet i täten av uppvisningsronden med en gammal Victoria-vagn, anpassad till Finland 100 års temat. Vagnen väckte uppmärksamhet och många personer kom efter åket och diskutera om gamla åkdon.

Kungsloppet

En liten gratis demonstrationsplats tilldelades till sällskapet invid försäljningsstånden. Utställd var en fin fransk gigg med sufflett, en Wagonette-vagn och en kappsläde. Den här gången var inte vädret gynnsamt och man kunde inte ens tänka att dela ut flyers eller sälja vykort. Våra kända utställare som stod i störtregnet fick från publiken medkänsla och de gamla åkdonen beundran.

Hongola Gårds traditionsåk, Urdiala

Den här gången fungerade sällskapet inte som ansvarig arrangör, utan som partner i organisationskommittén. Sällskapet styrelse beslöt stöda evenemanget med 500 euro för att täcka kostnader som uppstår. Samtidigt beslöt organisationskommittén att den eventuella vinsten kommer att doneras till Mannerheims Barnskyddsförbund för att stöda behövande Urdiala barns idrottsverksamhet. Mannerheims Barnskyddsförbund var en av de många partnerna. Också andra partners som donerade 500 euro dök upp senare. Avkastningen som uppnåddes och donerades till Mannerheims Barnskyddsförbund steg till ca. 5000 euro.

I åket deltog 14 ekipage. Med domarnas poäng vann Susanna Malmström, som presenterade en fin historia om Hongola byns skola och skolpojken Väinö Linna och om skolans nya lärarinna som kom till skolan med häst och gigg. Ekipaget belönades också med sällskapets bästa berättelse priset.

Maija Räihä vann publikens favorit röstning med en ungersk jaktvagn och med en berättelse



Markku Saari på väg till bedömningsplanen längs Hongola Gårds fina Lindallé.

om en framgångsrik fasanjakt på Hongola Gårds marker. Jakt-hunden Donnerwetter var med i vagnen när man efter jakten var på väg till en picknick till herrgårdens park.

Som domare fungerade Reijo Kuhakoski och Markku Nyman och som speaker Håkan Wahlman. Även om poäng räknades och publikens favorit röstades, så är alla vinnare i den här tävlingen, och alla belönades. Dessutom beslöt styrelsen att en liten pokal som hedersomnämmande delas åt dem som deltagit i tidigare traditionsåk.



Maija Räihä tackar publiken och visar upp publikens favorit -priset. Tavlan med hästmotiv är målade av Christine Furuholm.



Christine Furuhjelm i prisutdelningen.

Christine Furuhjelm och Robert Furuhjelm tilldelades också pokalen för att de möjliggjorde åket.

Publikmängden översteg alla förväntningar. Parkeringsväktarna räknade att det fanns 1200 bilar vid någon tidpunkt. Förutom stiliga häståkdon var på evenemanget också ett tjugotal klassiker bilar utställda.

Evenemanget noterades i Urjalan Sanomat av flera artiklar, i Aamulehti, i två nummer av Hippos tidningen, Hevosurheilu tidningen, Hevosmaailma-tidskriften och i svenska Ekipage-tidskriften som en följetång i två nummer.

Motbesök av Danska Vagnhistoriska sällskapet

Six danska gäster besökte Finland och tre av våra medlemmar reste med dem under tre dagar till Finlands vagnshistoriska sevärdheter och museum.

Besöket ledde inte till kostnader åt vårt sällskap.

Höstutflykt

Utflykten riktade sig till Malmgård i Lovisa och sjöfartsmuseet Vellamo i Kotka. Den

här gången reste vi med minibus från Salo som stannade i Hyvinge och Borgå. En minibusstur var som omväxling en trevlig social händelse och utflyktsmålen var mycket intressanta.



Malmgårdsvagnmuseum är i en ståtlig byggnad av rött tegel i flere våningar. Byggnaden har i tiderna fungerat som Gårdens sädesmagasin.



Lillajullunch, Wiurila Gård, Salo

Det deltog 31 personer på lunchen. Med fanns också styrelseledamöter i Valjakkoajon Tuki ry. Deras styrelseledamöter är till flertalet också medlemmar i Vagnshistoriska sällskapet. Initiativet för en gemensam lunch kom från stödförening och vår styrelse ansåg att förslaget var utmärkt. Båda föreningarna var partner och

sponsorer i Hongola åket och medlemmarna var sinsemellan bekanta.

Överraskande många hade följt styrelsens uppmaning att ta med sig en egen flaska och berättade en berättelse om flaskan. Vi hörde många olika roliga historier och till slut röstade man fram den bästa historien. Med en liten marginal vann Anni Himbergs berättelse och



Anni belönades naturligtvis med en flaska. Deltagarna fick med sig som lillajulgåva ett vinglas var sällskapet logotyp var graverad.

Petri Luoto höll en introduktion om sällskapet nya databasprogram och åt Margareta Segersven överräcktes hedersmedlem diplomet.

Till sist gjordes en guidad rundtur i herrgårdens muséum.

Allmänt

Medlemmarna har informerats via e-post, brevpост och sällskapet webbplats www.vagnshistoriska.fi. I slutet av året hade sällskapet 75 medlemmar som betalt medlemsavgiften för 2017. Under räkenskapsåret fick sällskapet inte något externt bistånd. Intäkterna består endast av medlemsintäkter. Sällskapet fb-grupp hade 182 medlemmar.

Styrelsen



I Wiurila Gårds fina muséum finns också mycket annat gammalt och intressant att se förutom de prydliga åkdonen.